

Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΜΑΣ ΚΗΠΟΣ ή ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

**ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ:
ΣΕΒΑΣΤΗ ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΪΝΑΣ**





ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ



Το 1945

Το 1960



ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ



Το 1998



Το 2008



Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ

- Μέχρι την απελευθέρωση, ο χώρος του σημερινού πάρκου χρησιμοποιούνταν από τους οθωμανούς ως **στρατώνας (Κισλά)**.
- Στη δυτική πλευρά ήταν εγκατεστημένοι οι στρατώνες, ενώ ο υπόλοιπος χώρος χρησίμευε για στρατιωτικές ασκήσεις.



ΤΑ ΚΑΝΟΝΙΑ

- Τα δύο κανόνια που είναι τοποθετημένα στη βόρεια είσοδο ως πολύτιμα ιστορικά κειμήλια, θυμίζουν την απελευθέρωση και την τουρκική παρουσία και κατοχή.



ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ

- Οι τότε αρχές της πόλης αποφάσισαν να κηρύξουν το χώρο αυτό (μια έκταση 80 περίπου στρεμμάτων) κοινοτική-δημοτική έκταση και να τον διαμορφώσουν σε χώρο πλατείας και σε χώρο πρασίνου.
- Ο χώρος αυτός μετονομάστηκε **πλατεία Ολυμπιάδος**.



- Το 1928 από τη συνολική έκταση μόνον τα 70 στρέμματα αποδόθηκαν στην κοινότητα, ενώ τα υπόλοιπα 10 παραχωρήθηκαν στο Σύλλογο Μικρασιατών Προσφύγων.
- Στο πάρκο, ένα μεγάλο μέρος κατελάμβανε το 1^ο δημοτικό γήπεδο της Κατερίνης.



ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ

- Το γήπεδο ήταν πρόχειρο περιφραγμένο με συρματοπλεγμά και είχε εισόδους από την πλευρά του πάρκου και από τη νότια πλευρά προς το Μυλαύλακο.
- Σε κάποια γωνιακά σημεία του, πίσω από τις εστίες, έξω δηλαδή από τον ποδοσφαιρικό χώρο, υπήρχαν πρόχειρα γήπεδα με στημένους φιλέδες για βόλει.



- Εκεί είχαν την έδρα τους οι ποδοσφαιρικές ομάδες ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ και ΟΛΥΜΠΟΣ. Το δημοτικό γήπεδο του πάρκου είχε μεγάλα πλατάνια προς τη νότια πλευρά του και ένα σπιτάκι.
- Το δημοτικό αυτό γήπεδο στο τέλος της δεκαετίας του '50 καταργήθηκε και δόθηκε σε άλλες χρήσεις.



ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ

- Το 1933 σε τμήμα του σημερινού πάρκου ιδρύεται ένας σχολικός κήπος (περίπου 3 στρέμματα). Το είχαν μοιράσει μεταξύ τους τα σχολεία της πόλης και είχαν το καθένα τον κήπο του.
- Τα παιδιά ξεκινούσαν μια φορά την εβδομάδα, φορτωμένα με κασμάδες, τσάπες, φτυάρια και ποτιστήρια και πήγαιναν να καλλιεργήσουν το σχολικό κήπο. Υπήρχαν λαχανόκηπος, ανθόκηπος και δεντρόκηπος, φυτεμένοι σε παρτέρια.



Εικόνες από το σχολικό κήπο



Σχολικός κήπος στο χιόρι του αγιοματά-του Δικαίου Κοζακίτης.
Διακρίνεται ο κ. Ι. Παπαδόπουλος διδάσκαλος του σχολείου.



Σε ένα τμήμα του πάρκου κτίστηκε
αργότερα το 4^ο Γυμνάσιο και Λύκειο.



Η ανατολική αυλή του Σχολείου

Ο ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ

- Υπήρχε κι ένας μικρός ζωολογικός κήπος στην άκρη. Αυτός διατηρήθηκε μέχρι και την τελευταία ανάπτυξη του κήπου την προηγούμενη δεκαετία. Ήταν πόλος έλξης και προσοχής μικρών και μεγάλων.
- Ελάφια, ζαρκάδια, αλεπού, λύκοι, παγόνια, περιστέρια και άλλα διάφορα ζώα και πτηνά φιλοξενούνταν εκεί. Σήμερα στο σημείο εκείνο βρίσκονται οι περιστερώνες.





ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΩΣ ΧΩΡΟΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.

- Για πολλές δεκαετίες το πιο συνηθισμένο μέρος στο οποίο πήγαινε βόλτα ο κόσμος ήταν το δημοτικό πάρκο.
- Στο σημερινό χώρο της Εκάβης λειτουργούσε μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του '60 το δημοτικό καφενείο, γνωστότερο ως Μουλέν Ρουζ (το όνομα το έδωσε κάποιος από τους ενοικιαστές του κατά την μεταπολεμική περίοδο). Το τότε κτίριο κατασκευάστηκε στα μέσα της δεκαετίας του '30. Ήταν ένα κτήριο εξαιρετικής ομορφιάς.





Φωτογραφίες του Μουλέν Ρουζ

- Σήμερα στη θέση αυτή περίπου δεσπόζει το πολυπολιτισμικό κέντρο της Εκάβης.



ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ

- Το πάρκο από παλιά φιλοξένησε διάφορες εκδηλώσεις.
- Υπήρξε χώρος διεξαγωγής γυμναστικών επιδείξεων, όπως δείχνουν οι παρακάτω φωτογραφίες.



Μετά το Αθηναϊκό, επιβίβαν, στις γυμναστικές επιδείξεις του Λουβασι του 1954

- Έχουν πραγματοποιηθεί μουσικές, χορευτικές εκδηλώσεις σε διάφορα σημεία του πάρκου.
- Σήμερα στο χώρο του θεάτρου, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες παρουσιάζονται θεατρικές και μουσικές παραστάσεις.



- Στο μνημείο των Βαλκανικών αγώνων πραγματοποιούνται εκδηλώσεις μνήμης.



- Και ανέκαθεν ήταν χώρος φωτογράφισης για τα νιόπαντρα ζευγάρια της πόλης μας. Μια συνήθεια που διατηρείται και σήμερα
- Το πάρκο φιλοξένησε και εμπορικές δραστηριότητες. Εκθέσεις βιβλίου, ανθοκομική έκθεση, παζάρι αγροτικών προϊόντων πραγματοποιήθηκαν σε ανοιχτούς χώρους του πάρκου.



- Και να μην ξεχνάμε την παιδική χαρά. Για πολλές δεκαετίες βρισκόταν στη νοτιοδυτική πλευρά του πάρκου, ενώ σήμερα στη βορειοδυτική.



Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ

- Όταν δόθηκε στην κοινότητα το 1913 η διαβεβαίωση ότι ο χώρος αυτός θα δοθεί σ' αυτήν, οι κοινοτικές αρχές προέβησαν στη διαμόρφωσή του. Το 1922 η κοινότητα ίδρυσε φυτώριο πεύκων. Όρισε ως υπεύθυνη για την άρδευση και την περιποίηση του πάρκου μια υπάλληλο. Αγοράστηκαν παγκάκια, αγκαθωτό σύρμα για την περίφραξη του χώρου.



- Το 1926 παραγγέλθηκαν από το Δεντροκομικό Κηπουρικό Σταθμό Αθηνών 2000 δεντρύλλια γλεδισχίας ακανθώδους και 3 οκάδες σπόροι γλεδισχίας.
- Το 1926 κλήθηκε από την Αθήνα ο γεωπόνος Μπένος για να επιβλέπει στη φύτευση και τοποθέτηση των δέντρων και δεντρυλλίων.
- Την ίδια περίοδο παραγγέλθηκαν κέδροι και πεύκα από την Ευρώπη (Αυστρία) για να φυτευτούν στο πάρκο.



- Το 1952 το πάρκο διαμορφώθηκε από τον καθηγητή πανεπιστημίου Ν.Κανταρτζή. Για την εποχή του ήταν πολύ μεγάλο και όμορφο. Είχε όλων των ειδών τα καλλωπιστικά δέντρα και φυτά, λουλούδια, παρτέρια, ψηλά πεύκα και πλατάνια, κέδρους, και στη μέση ένα συντριβάνι με χρυσόψαρα.



Φωτογραφία του συντριβανιού





Όψεις του πάρκου
το 1950



- **Γράφει ο Ν.Βαρμάζης στο έργο του “Δύσκολα χρόνια στην Πιερία” για το πάρκο:**
- *Πέφταμε τότε ομαδικά, θυμούμαι, στα παρτέρια του πάρκου της Κατερίνης και λεηλατούσαμε τους στοχαστικούς πανσέδες και άλλα άνθη και φυτά, για να γεμίσουμε το φυτολόγιο.*



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

- Γ.ΚΑΖΤΑΡΙΔΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ: «ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΚΡΗ ΠΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΤΡΟΠΗ ΠΟΛΗ», ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ.
- Α.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ: «ΟΙ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗ», ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΙΔΙΩΝ ΒΕΝΙΑΜΙΝ
- ΚΑΤΕΡΙΝΗ: ΙΣΤΟΡΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ.
- ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΒΕΡΓΑ,
- pieriacity.gr













27/06/2008



2007/09/17 15:57:48



ԵՐՈՒՄ ԱՐԿԻՏՅԱՆ
1941 - 1944



